

Morgen weer een dag

Een harde knal schrikte Kenza op. Tussen de containers speelden kinderen voetbal in de schemer. Een van hen steunde op een looprek, hij miste zijn linkerbeen.

De jonge vrouw wreef over haar harde buik. Ze zette zich neer op de klapstoel en hoorde haar vader praten tegen de buurman. Hij zei dat er jobs waren voor lassers. Beter betaald dan bij de fietsenmaker. Je kon er een opleiding voor volgen. Dat het voor hem nog niet te laat was om opnieuw te beginnen.

Kenza las haar notities. Dankuwel. Dan-Que-Vel. Als de avond viel, was de warmte beter uit te houden.